



Εισαγωγικό Σημείωμα

Η Ευημερία των ανθρώπων, ειδικά των παιδιών, είναι για χρόνια στο κέντρο των συζητήσεων μα και των επιδιώξεων των αρχών και του κοινωνικού συνόλου γενικά.

Με την υπογραφή της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού το 1989 η έννοια της ευημερίας πήρε μια πιο συγκεκριμένη μορφή αφού στα άρθρα της αναφέρονται ρητά αυτά που τα παιδιά δικαιούνται: στέγη, τροφή, ένδυση, υπόδηση, προστασία, εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας κ.ο.κ. Καθορίστηκαν δηλαδή όλα τα υλικά αγαθά που επιτρέπουν την επιβίωση των παιδιών και που θα πρέπει να παραχωρούνται σε αυτά από την οικογένεια και το κράτος τους. Καθορίστηκε συνεπώς, με σημερινά δεδομένα, το «Ευ-Ζην» των προγόνων μας που το αποτελούσαν δύο έννοιες: το «Ζην» που σήμαινε το σύνολο των υλικών αγαθών που επιτρέπουν την επιβίωση και το «Ευ» που χαρακτήριζε τις πνευματικές και ηθικές αξίες - εξ ου και η φράση: εις τους

φυσικούς γονείς χρωστούμε το ζην και εις τους διδασκάλους το ευ-ζην.

Είκοσι χρόνια μετά την υπογραφή της Σύμβασης και με πολλά από τα άρθρα της να έχουν εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο - και στην Κύπρο - βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα πολύ διαφορετική από εκείνη που κανένας θα περίμενε: ενώ παρέχουμε στα παιδιά τα υλικά αγαθά που απαιτούνται, αυτά δεν είναι ευχαριστημένα και δεν «ανταποδίδουν» αυτά που τους δίνουμε με την ανάλογη συμπεριφορά.

Τι λείπει λοιπόν;
Λείπει το Ευ-Υπάρχειν.

Λείπει ο ελεύθερος χρόνος για ψυχαγωγία, λείπει η μετάδοση των ηθικών και πνευματικών αξιών, λείπει η συμμετοχή των παιδιών στο κοινωνικό γίνεσθαι, λείπει ο χρόνος επικοινωνίας των γονιών με τα παιδιά τους, λείπει η επικοινωνία του κράτους με τα παιδιά, λείπουν και άλλα πολλά.

Περισσότερο από όλα, λείπει ο σεβασμός στην οντότητα του παιδιού (εξ ου και το «Υπάρχειν» που σημαίνει «έχω υπόσταση, αποτελών οντότητα»), η αναγνώριση των δικαιωμάτων σε όλα τα παιδιά.

Η Μέτρηση και οι Δείκτες είναι καίριας σημασίας στην βελτίωση της αποδοτικότητας των πολιτικών και των πρακτικών. Αν δεν μετρήσουμε ένα ζήτημα ή ένα πρόβλημα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το αγνοήσουμε και να μην κάνουμε κάτι για να το αντιμετωπίσουμε.

Η Ευημερία των Παιδιών, ειδικά το «Ευ-Υπάρχειν», είναι τρομερά δύσκολο να μετρηθεί αλλά υπάρχουν όλο και περισσότερα παραδείγματα χωρών που εφαρμόζουν μετρήσεις με θετική επίδραση στην ανάπτυξη της πολιτικής τους. Αυτό το συνέδριο γίνεται μέσα στο πλαίσιο της Ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση η οποία έχει αναγνωρίσει την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας με το σπάσιμο του κύκλου της δια-γενεαλογικής κληρονομικότητας της φτώχειας ως ένα από τους κύριους στόχους της. Για να πετύχει τον στόχο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επισκοπεί την εισοδηματική φτώχεια και την στέρση υλικών αγαθών και σχεδιάζει να διαμορφώσει κοινούς Δείκτες που να αντικατοπτρίζουν καλύτερα την ευημερία των παιδιών.

Αυτό το Συνέδριο θα συμβάλει στις συζητήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση στοχεύει επίσης στην αλλαγή των πολιτικών διαμέσου ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσης και καλών πρακτικών μεταξύ όλων των Κρατών-Μελών της. Αυτό το Συνέδριο είναι μια ευκαιρία να μάθουμε πώς χρησιμοποιούνται αυτοί οι Δείκτες: στην διαμόρφωση πολιτικών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στην προάσπιση των δικαιωμάτων και της ευημερίας των παιδιών, στην βελτίωση των πρακτικών και στην θέσπιση προτύπων για την παροχή υπηρεσιών στις οικογένειες και τα παιδιά. Μια ακόμα ερώτηση είναι πώς οι Δείκτες ενημερώνονται από τα ίδια τα παιδιά και λαμβάνουν υπόψη τις δικές τους απόψεις. Επιπρόσθετα από τις ομάδες εργασίας που θα συζητήσουν αυτά τα ζητήματα, παιδιά και νέοι από έξι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμμετάσχουν στο συνέδριο και θα καταθέσουν τις απόψεις και τις σκέψεις τους.

Εγγραφές:

Λευκωσία: Μαρίνα Κούκου, 99 48 61 47
Λεμεσός: Δήμητρα Κωνσταντίνου, 99 5796 92
Λάρνακα: Στέλλα Χρίστου, 99 44 10 68
Αμμόχωστος: Σταύρος Παπαλουκάς, 99 46 55 96
Πάφος: Κούλα Βρυωνίδου, 99 22 40 80

Τέλος εγγραφής για Κύπριους Συνέδρους: 80€

Το Eurochild:

Το Eurochild είναι ένα διεθνές δίκτυο οργανώσεων που εργάζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των παιδιών και των νέων. Το έργο του στηρίζεται στις αρχές της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Παιδιού (ΣΔΠ). Η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών είναι στο κέντρο του σχεδίου δράσης του. Το Eurochild υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Πρόγραμμα για την Εργασία και την Κοινωνική Αλληλεγγύη (2007-2013).

Η ΠΣΕΠΕΤ:

Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού είναι ένα Δίκτυο Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων που ασχολούνται με ή ενδιαφέρονται για τα παιδιά και εργάζεται συστηματικά για την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού στον τόπο μας. Ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurochild και μέλος του Διεθνούς Φόρουμ Παιδικής Ευημερίας και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενάντια στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό, δραστηριοποιείται ενεργά για την βελτίωση των συνθηκών της ζωής των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.



6^ο Ετήσιο Συνέδριο του Eurochild

Επισκοπώντας το «Ευ-Υπάρχειν» των Παιδιών: Καλύτερες Πολιτικές και Πρακτικές

11-13 Νοεμβρίου 2009

Ξενοδοχείο Grand Resort
Λεμεσός

Συνδιοργανώνεται με την Παγκύπρια
Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και
Ευημερίας Παιδιού (ΠΣΕΠΕΤ)